



VAKANTIEBIJBELWEEK 2020

HET VIJFKLEURENLIED



Het vijfkleurenlied

Wouter Schalkoort

Am E7 Am



God is als goud, Zijn pracht en groot-heid blinkt, Schit-te - rend mooi, de he - le schep-ping zingt.
Don - ker en zwart, van zon - de, pijn en dood, Zon der de Hee - re, ie der een in nood.
Rood is het bloed, van Je - zus aan het kruis, Kwam naar ons toe van uit Zijn Va - ders huis.
Wit is de kleur, zo zui - ver, mooi en rein, Leeft voor al - tijd, Hij wil jouw Red - der zijn.
Le - ven is groen, een plant je in de bloei, Wa - ter en licht die zor-gen voor de groei.

5 Dm Am E7 Am



Zo'n gro - te God, de Ko - ning van't hee - lal, Voor Wie de he - le we - reld bui - gen zal.
Je - zus roept ons en hoor dan naar Zijn stem, Vlucht in Zijn ar - men, roep nu tot Hem.
Hij stierf voor ons en is weer op - ge - staan, Hij geeft ver - los - sing, neem Hem toch aan.
Kom toch tot Hem en Je zus maakt je vrij, Leef van ver - ge - ving, dat maakt je blij.
Bid en lees de Bij - bel ied - 're dag, God geeft aan jou dat jij groei - en mag.

9 C F C F



God is als goud en zon - den zijn zwart. Rood is het bloed en wit een rein hart.

13 C F C/G G7 C



Bid, lees en groei, want dat hoort bij groen. Geef het maar door en la - ten we dat doen.