

Vragen voor preekbespreking 10 januari 2021

Schriftlezing: Numeri 13

Tekst preek Numeri 13: 27-33

Thema: De 12 verspieters

1. De uitzending van de twaalf
2. Het ongeloof van de tien
3. Het geloof van de twee

Toelichting preekbespreking: Wie alleen de vragen wil beantwoorden kan vraag **1-3** beantwoorden. Wie verdieping wil, kan aanvullend de verdiepingsvragen bespreken. Er is ook een vraag voor de praktijk van het leven. De stelling staat er, voor wie wil discussiëren. Een goede preekbespreking toegewenst.

Deel wat ervaringen die u/jij in de preek hebben aangesproken.

Vraag 1: Wat was de oorzaak waarom de 12 verspieters werden uitgezonden naar Kanaän? (Deut. 1: 29-37/ Numeri 13:2)

- **Verdieping:** Hoe kun je iets *gelovig* ondernemen om te voorkomen dat je een houding van *ongeloof* blijft aanhouden?
- **Praktisch:** Noem eens voorbeelden uit de Bijbel en je eigen leven van geloof en ongeloof?
- **Stelling:** 'Beter in ongeloof twijfelen, dan blindelings vertrouwen op Gods beloften.'

Vraag 2: Wat was de oorzaak van het ongeloof van de 10 verspieters?

- **Verdieping 1:** Hoe had het ongeloof van de 10 verspieters voorkomen kunnen worden? Hoe kunnen we dit bij onszelf voorkomen?
- **Verdieping 2:** We lezen in 1 Johannes 5:10 'Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.' Maak je met ongeloof God altijd tot een Leugenaar? Waarom wel/niet?
- **Praktisch:** Hoe kun je in de coronatijd de houding van de 10 verspieters vertalen naar beperkende maatregelen, kerkgang en vaccineren?
- **Stelling:** 'Wanneer ik niet geloof, kan ik God de schuld geven. Geloof is een gave van God.'

Vraag 3: Wat heb je van de houding van Kaleb en Jozua geleerd?

- **Verdieping 1:** Wat kunnen we van de woorden uit Johannes 20 vers 27 leren 'Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.'
- **Verdieping 2:** Noem een voorbeeld van sterk geloofsvertrouwen in de Bijbel. Wat kun je daaruit leren.
- **Praktisch:** Jozua en Kaleb stonden alleen, maar met God. Durf je zo ook in het leven te staan? Herken je dat of sluit je je makkelijker aan bij de (ongelovige)meerderheid?
- **Stelling:** 'Geloof is vanzelfsprekend, maar ongeloof niet.'

Om over door te spreken: 'Redeneren is de rede eren. En de rede eren, is God onteren.'

Hoe kun je het advies van William Carey in de praktijk brengen? Verwacht grote dingen van God. Onderneem grote dingen voor God.