

1. Ruth gaat de akker op om koren te rapen. Wat vind jij daarvan?

Ruth is brutaal / nederig / hoogmoedig.

Weet je wat dit woord betekent?

Is het makkelijk om dat te zijn?

2. Soms zeggen wij weleens: Wat toevallig dat ik jou hier nu tegenkom!

Kun je ook zeggen dat Ruth toevallig net op de akker van Boaz terecht kwam?

Waar kun je aan zien dat de Heere ook jouw leven leidt?

3. Lees Leviticus 23 :22 met elkaar.

Welke opdracht geeft de Heere aan het volk Israël?

4. De rijke Boaz zorgt goed voor de arme Ruth. Waar kun je dat aan merken?

Ben jij rijk?

Wat doe jij (of wat zou je kunnen doen) voor arme mensen en hun kinderen?